

## De Wonderdadige Medaille en de H. Maximiliaan Kolbe

Een paar dagen nadat de atheïst Alfons Ratisbonne erin had toegestemd om de Wonderdadige Medaille te gaan dragen, bekeerde hij tot het Katholiek geloof. Zijn geschiedenis inspireerde de H. Maximiliaan om het dragen van de Wonderdadige Medaille een voorwaarde tot lidmaatschap van de Militia Immaculatæ te maken.

“Deel waar dan ook haar Wonderdadige Medaille uit. Aan kinderen, zodat zij hem altijd om hun hals dragen; aan ouderen; en in het bijzonder aan jonge mensen, zodat zij onder haar bescherming genoeg kracht zullen hebben om aan de vele verleidingen te weerstaan en de valkuilen te vermijden die in onze tijd voor hen gelegd worden.

En aan hen die niet naar de kerk gaan, die bang zijn om te gaan biechten, die spotten met de uitoefening van de godsdienst, die lachen over de geloofswaarheden, die vast zitten in de morele modder of zich afzijdig houden van de Kerk in ketterij – is het absoluut noodzakelijk de Wonderdadige Medaille te geven en hen te vragen deze te dragen, en tegelijkertijd de Onbevleete om hun bekering te smeken.

Velen vinden de weg, zelfs als iemand absoluut weigert de Wonderdadige Medaille aan te nemen. Naai het simpelweg stiekem in hun kleren en bid, en Maria, de Onbevleete Ontvangenis, zal op een later tijdstip laten zien wat zij kan doen. Op deze manier is de Wonderdadige Medaille een projectiel van de Ridders van de Onbevleete Ontvangenis.” (Hrodna, voor mei 1926)



## Over de Wonderdadige Medaille

“Al degenen die hem dragen zullen grote genaden ontvangen, vooral als zij hem om de hals dragen. Degenen die dit gebed met godsvrucht bidden zullen op een bijzondere wijze onder de bescherming van de Moeder Gods staan. Genaden zullen overvloedig geschonken worden aan hen die vertrouwen hebben.”

Onze Lieve Vrouw tijdens de tweede verschijning tegen H. Catharina Labouré (27 november 1830)



### Gebed in het Nederlands:

O Maria, zonder zonden ontvangen, bid voor ons, die onze toevlucht tot u nemen.

### Prayer in Latin:

O Maria, sine labe concepta, ora pro nobis, qui ad te recurrimus.



MILITIA IMMACULATÆ

[www.militia-immacolatae.nl](http://www.militia-immacolatae.nl)

[info@militia-immacolatae.org](mailto:info@militia-immacolatae.org)

[www.militia-immacolatae.org/dutch](http://www.militia-immacolatae.org/dutch)



# De Wonderdadige Medaille



## Verschijsing van de Wonderdadige Medaille

Op 27 november 1830 verscheen de H. Maagd Maria aan Catharina Labouré, die in die tijd een novice was van de Dochters van Liefde van Vincentius a Paulo. Zuster Labouré had drie verschijningen van Onze Lieve Vrouw in de Rue du Bac 140 in Parijs.

Tijdens de tweede verschijning onderrichtte de Onbevleete Catharina hoe de Wonderdadige Medaille geslagen en uitgedeeld moest worden en toonde haar de afbeeldingen.

## Veel bekeringsen

Slechts drie voorbeelden

### De bekering van de Monseigneur de Pradt

Monseigneur de Pradt was de onwettige aartsbisschop van Mechelen, omdat hij zijn aanstelling van de keizer in plaats van de paus had ontvangen. Hij weigerde zijn fout toe te geven, zelfs nog toen hij op sterven lag (in 1830), totdat de bisschop van Parijs hem bezocht om hem de Wonderdadige Medaille te geven en de hulp van de Onbevleete in te roepen. Monseigneur de Pradt nam de medaille aan, zag zijn fout in en verzoende zich met de Kerk. Dit was de eerste grote overwinning van de Wonderdadige Medaille.

## Symboliek van de Wonderdadige Medaille

*Gebed ter ere van de Onbevleete Ontvangenis van Onze Lieve Vrouw: 'O Maria, zonder zonden ontvangen, bid voor ons, die onze toevlucht tot u nemen'.*

*Stralen die voortkomen uit de handen van Maria en die op iedereen ter wereld vallen. Dit zijn de genaden. Zij heeft aan haar Allerheiligste Zoon Jezus gesmeekt om ons te helpen de duivel te overwinnen en zijn verleidingen te weerstaan. Maria is de Middelaress van alle genaden.*



*Maria staat op een bol, wat het symbool van de aarde is. Onder haar voeten is een draak, die de duivel voorstelt. Maria verplettert de kop van de draak (Genesis 3:15).*

*De twaalf sterren verwijzen naar het visioen van de H. Johannes in de Openbaring: "en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren" (Openbaring 12:1).*



*Het kruis staat voor Jezus en Zijn offer voor ons.*

*De hoofdletter 'M' onder het kruis staat voor de H. Maria, onze Moeder, die op Calvarië aan de voet van het kruis stond, terwijl haar Zoon voor onze zonden leed. De hoofdletter 'M' kan ook verwijzen naar de H. Mis, omdat we tijdens de Mis evenals Maria aan de voet van het kruis staan.*

*De twee harten die branden van liefde voor de mensheid. Aan de linkerkant is het Allerheiligst Hart van Onze Heer Jezus Christus, met doornen gekroond voor onze zonden. Aan de rechterkant is het Onbevleete Hart van Maria, met een zwaard doorboord.*

### De bekering van Alfons Ratisbonne

Alfons Ratisbonne was een Jood, die in het geheel niet in God geloofde. In 1842 bezocht hij Rome en ontmoette daar een vriend van zijn broer, die hem de Wonderdadige Medaille gaf. Alfons stond al spottend toe dat de Wonderdadige Medaille om zijn hals werd gehangen. De vriend van zijn broer en veel andere mensen baden voor hem. Een paar dagen later toonde Onze Lieve Vrouw zichzelf aan hem in de kerk van H. Andreas in Rome en hij bekeerde. Later werd hij priester en stichtte de orde voor de bekering van de Joden.

### De bekering van Claude Newman

Claude Newman had in 1942 een man vermoord en werd ter dood veroordeeld. In de gevangenis pakte hij een Wonderdadige Medaille op, die een ander op de grond had gegooid en deed hem om zijn hals. 's Nachts werd Claude uit zijn slaap gewekt door een mooie dame, die tegen hem zei: "Als je wilt dat ik je Moeder word, en jij mijn zoon, vraag dan om een Rooms-Katholiek priester". De volgende dag kwam er een priester naar de cel van Claude, die hem en vier andere gevangenen in de Katholieke leer begon te onderrichten. Claude kon zijn zonden biechten en de sacramenten ontvangen voordat hij stierf.